

JULEPOSTHUSET

4.december

'''

LYD:

CLS GADE
CLS KÆLDERLOKALE (ikke beton/cement)

Klokke til døren i butikken
Fløjtekedel
Cykelklokke

(CLS GADE)

PEDERSEN: Du store stempelpude ! - Postmester Juhl-Pedersen -du er vist ikke så tosset, som overassistent Madsen ser ud til !
En frimærke-forretning. Hvor de handler med brugte frimærker !!
Men - det værste af det hele: Så er det en forbrydelse ! Og oven i købet for egen vindings skyld !
Det er jo rystende - men nej ! - Det kan stadig være en fejltagelse.
Jeg går ned og taler med indehaveren.
Jamen du store st...det har jeg sagt. De særdeles vel-stemplede frimærker på alle julemandens breve, må jo være en formue værd, for sådan en frimærke-forretning.
Pedersen ! - Gå til dem !

(CLS NU KÆLDERBUTIK)

(KLOKKE VED DØREN)

Goddag, mit navn er Juhl-Pedersen. Jeg er postmes.....

LUP-JØRGENSEN: Lige et øjeblik ! - Jeg er lige ved at ordne skal ligge der, skal den. og så er der dem, hvor takkerne er forkerte her.

PEDERSEN: Undskyld, jeg har bare et lille hurtigt spørgsmål...

LUP-JØRGENSEN: Det kan vi desværre ikke ha' . Ikke i min butik ! - Ikke noget hurtigt her .

PEDERSEN: Det er kun et spørgsmål....

LUP-JØRGENSEN: Heller ikke hurtige spørgsmål. - Ikke noget hurtige-noget-som-helst.

JULEPOSTHUSET afs. 4 side 2

Næ ...omhyggelighed. Omhyggelighed og akkuratesse. Man skal netop gi' sig go' tid . - Ellers kan man ikke være på mærkerne.

PEDERSEN: Selvfølgelig. - Men så ...bare orden det, De skulle ordne

LUP-JØRGENSEN: Takmå jeg se, hvor lagde

OMHYGGELIGHEDSSANGEN

(MEL.: POSTEFFEKTIVITETSSANGEN)

LUP-JØRGENSEN: Det er
altid meget vigtigt,
at det hele ligger rigtigt ,
pænt delt ind og inddelt - systemiseret.
Dem med
fejl i tegn og takker
lægger vi i plastik-bakker,
så det hele bli'r omhyggeligt sorteret.

Der må
aldrig, aldrig jages,
for når mærkerne skal tages,
bør man bruge både luppen og pincetten.
En pin-
cet skal holdes stille !
Jeg blev tag't med tang som lille -
det var som at vær' en myg i kastagnetten!
Så jeg ved , at man skal vær' forsigtig me' den !
Og desuden vil jeg tro,
det at sidde her og glo -
det gi'r sindet fred og ro !
Hvis du pluds'lig bliver stresset, træt og halvdum,
sku' du sætte dine frimærker i album.

LUP-JØRGENSEN: Sådan ! Zanzibar 1917 - den er meget sjælden.

PEDERSEN: Så er den måske mange penge værd ?

LUP-JØRGENSEN: Dette er en frimærkehandel ! - Her taler vi ikke om penge !

PEDERSEN: Er det så ikke svært at drive forretning ?

LUP-JØRGENSEN: ...Hør - hvem er De ? Hvornår er De kommet ?

PEDERSEN: Lige før ! - De sagde, jeg skulle vente.

JULEPOSTHUSET afs. 4 side 3

LUP-JØRGENSEN: Jamen, hvorfor har De dog så ikke gjort det ?

PEDERSEN: Det har jeg da også !

LUP-JØRGENSEN: Det har De da ikke. De står jo og taler til mig nu!

(FLØJTEKEDEL)

Mit te-vand koger. - Er De ked af at vente lidt ?

PEDERSEN: Absolut ikke. - De var måske blevet tørstig ?

LUP-JØRGENSEN: (LIDT VÆK - BLOT MENS HAN TAGER KEDELEN AF)
Tørstig ? - Hvorfor tror De, jeg er tørstig ?

PEDERSEN: Ja...øh...fordi De vil til at drikke the .

LUP-JØRGENSEN: Hvorfor tror De, jeg vil drikke the ?

PEDERSEN: Jamen De er da ved at lave the, ikke sandt !

LUP-JØRGENSEN: Nej - det ved det 2-øres Søllestedmærke, jeg ikke er. - Bad jeg ikke Dem om at vente ? - Velkommen . - Hvem er De ? - Vil De ikke sidde ned ?

PEDERSEN: Jo tak - men der er ikke nogen stol.

LUP-JØRGENSEN: Det skal De ikke være flov over. Man kan ikke ha' alting med sig. - Er De ked af at vente ? - Jeg må se til mit the-vand .

PEDERSEN: Når De ikke laver the - hvad bruger De så thevand til ?

LUP-JØRGENSEN: Til at dampe frimærker af breve, selvfølgelig. Jeg må jo passe mit arbejde. Er De ked af at vente lidt ?

PEDERSEN: (FOR SIG SELV) Pedersen - nu går du lige til kagens kerne !
(HØJT) Sig mig - har De nogle julemærker ?

LUP-JØRGENSEN: Nej. - Det har jeg ikke. Det er slet ikke mit speciale. - Vil De ikke sidde ned ?

PEDERSEN: Har De heller ikke frimærker, der stammer fra børnenes breve til julemanden ?

LUP-JØRGENSEN: Så - nu kommer de fint af. - Hvem er De ?

PEDERSEN: Jeg er postmester Juhl-Pedersen fra Juleposthuset...

LUP-JØRGENSEN: Det glæder mig at vente på Dem ? - Har De det godt ?

PEDERSEN: Jo tak

LUP-JØRGENSEN: Så skal det nok gå altsammen. Det var pænt af Dem at kigge ind.....

PEDERSEN: Undskyld - jeg spurgte, om de havde nogle frimærker fra de breve, børnene sender til julemanden på Grønland.

LUP-JØRGENSEN: Nej, nej, nej. - Dem ser vi aldrig noget til. Og i øvrigt er det ikke mit speciale.

PEDERSEN: Ville De vide, hvis der var dukket sådan nogle frimærker op i handelen ? Jeg mener - i andre forretninger ?

LUP-JØRGENSEN: Det ville jeg straks få at vide - ja ? Vil De ikke vente lidt, jeg skal lige sidde ned .

PEDERSEN: Og der er ikke dukket sådan nogle frimærker op ?

LUP-JØRGENSEN: Nej ! Det er udelukket.

PEDERSEN: Nå - så er det altså ikke Dem .

LUP-JØRGENSEN: Er det ikke mig ? - Sætter De spørgsmål ved min eksistens ? - Så må jeg rejse mig op, vil De ikke sidde ned . - Jeg venter så længe.

PEDERSEN: Jeg mente noget andet. - Men kan De holde på en hemmelighed ?

LUP-JØRGENSEN: Jeg kan holde på en pincet .
Og jeg kan holde på en lup.
Hvorfor sku' jeg så ikke ku' holde på en hemmelighed ?

PEDERSEN: Godt . - Hør her : Julemandens breve er blevet væk !

LUP-JØRGENSEN: Hvad siger De ? - Tyven har da vel ikke taget frimærkerne med ?

PEDERSEN: Jo - De sad på.

LUP-JØRGENSEN: Det var sandelig meget uheldigt !

PEDERSEN: Jo - men sådan plejer vi....

LUP-JØRGENSEN: Vil De ikke vente ? - Så sætter jeg mig ned .

PEDERSEN: Hvad skal jeg gøre ?

JULEPOSTHUSET afs. 4 side 5

LUP-JØRGENSEN: Det må De selv om, bare De venter .

PEDERSEN: Med brevene . - Hvem skal jeg tale med om, hvor de er henne ?

LUP-JØRGENSEN: Med rensdyrene selvfølgelig.

PEDERSEN:PEDERSEN: Med...med rensdyrene ? - Hvad mener De med det ?

LUP-JØRGENSEN: Ja, er det ikke rensdyrene, der slæber julemandens kane. - De ved sikkert en masse om julemanden.

PEDERSEN: Det har jeg ikke tænkt på.

LUP-JØRGENSEN: Vil De så ikke sidde ned ?

PEDERSEN: Nej tak - jeg venter.

LUP-JØRGENSEN: Så sætter jeg mig.

PEDERSEN: Men hvor finder jeg så rensdyrene ?

LUP-JØRGENSEN: Zoologisk Have ! Der har de alle dyr !

PEDERSEN: Tak skal De ha' . Så smutter jeg lige ud i Zoologisk Have !

LUP-JØRGENSEN: Jamen, De kan da også vente her !

PEDERSEN: Mange tak for Deres venlighed.

LUP-JØRGENSEN: Det var så lidt. - Jeg tror, jeg ta'r en kop kaffe.

(BUTIKSDØR DINGELING)

(CLS GADE)

PEDERSEN: Måske var det ikke så tosset endda. Rensdyrene kende I den om Rudolf. Det er jo klart.Han var lidt mærkelig - men han havde ret. Rensdyrene - de må vide det. Afsted til Zoologisk Have !

(CYKELKLOKKE)

CYKLIST: Se dig for, bessefar ! - Hvor tror du, du ska' hen ?

PEDERSEN: Til Zoologisk Have !

CYKLIST: Nå ja ! - Det var på tide !

