

## JULEPOSTHUSET

7. december

'''  
—

LYD:

CLS JULEPOSTHUS	
RADIO-LYD	
SKÆV RADIO-AVIS-JINGLE	
POSTHUSDØR-KLEMTEN	
TLF-RØRS-AFLØFTNING	
TLF RINGER	

CLS - JULEPOSTHUS

- PEDERSEN: Hvorfor er De en idiot Madsen ?
- MADSEN: Jeg er en idiot.
- PEDERSEN: Hidtil har De da kun været assisterende idiot. - Hvorfor så pludselig.....
- MADSEN: Jo - postmester Pedersen. De tog jo afsted for at finde de af julemandens breve, der **var** forsvundet ... ih hvor er jeg dog en stor idi...
- PEDERSEN: Ja - det var aftalen. Mens De så blev her og passede juleposthuset.
- MADSEN: Uuuuhhååhhh ! -
- PEDERSEN: Hør - De har da vel passet juleposthuset.
- MADSEN: Ja! - Ja - og eller rettere sagt - sådan set nej. Ja, ikke fordi jeg **har** været her, men ... jeg begynder forfra.
- PEDERSEN: Jamen, så skal De jo til at være bud.
- MADSEN: På historien. - På at fortælle det frygtelige...Ser De, da De var taget afsted for at finde de forsvundne breve ..
- PEDERSEN: Ja ?
- MADSEN: ...ja, så blev der jo ved med at komme nye breve til julemanden. Som skulle sendes afsted ...

JULEPOSTHUSET afs.7 - side 2

PEDERSEN: Brevene ?

MADSEN: Ja, ja - og jeg gjorde, som vi altid har gjort: Fint stempel og en lille sang - smil til kunden - brevet ind i en sæk inde i det specielle rum, vi har til julemandens post ....

PEDERSEN: Glimrende, Madsen - glimrende !

MADSEN: ... men så næste dag .... VÆK !

PEDERSEN: ..... vabehar ...

MADSEN: Væk ! - De nye breve er også væk !

PEDERSEN: For...forsvundet ?

MADSEN: Ja. Fordi det er jo det samme som væk. - Det er derfor, jeg er sådan en stor idiot.

PEDERSEN: .... Madsen - jeg er tilbøjelig til at gi' dem ret.

MADSEN: Hvad skal vi gøre ?

PEDERSEN: Jeg har allerede gjort noget. - Det var derfor, jeg bad Dem om at tænde for radioen. Har De gjort det ?

MADSEN: Nej - for jeg sku' jo først jamre .

PEDERSEN: Så tænd nu. - Vi skal høre radioavisen. De skal se, Madsen - alt løser sig med det VUPS !

MADSEN: Tror De ?

PEDERSEN: SSSshhhh !!!

(STEMME FRA EN RADIO, DER ER EN **ANELSE** FORKERT  
INDSTILLET )

(SKÆV JINGLE A LA RADIOAVIS-JINGLE)

OLE FLODBYE: Radioviasen.....Sørens ... Undskyld. - Vidiora-asen....urisen ....Her er  
.... nyhederne.  
Først har vi en efterlysning:

MADSEN: Hvorfor skal vi høre det ?

PEDERSEN: Sssshhhh !

OLE FLODBYE: Det er blevet rapporteret, at en meget stor bunke breve er forsvundet fra et af vore kendteste posthuse. - Særlige kendetegn: De skulle være firkantede, mestendels lidt hvidlige i det - der er skrevet på forsiden og for nogles vedkommende også på bagsiden. Der er i det ene hjørne et eller flere kulørte mærker. Oplysninger der kan føre til frem-hitningen af brevene bedes givet til nærmeste....næ - bedes givet til postmester Juhl-Pedersen på Juleposthuset. Og vejret.

(RADIOEN SLUKKES)

PEDERSEN: Hvad siger De så , Madsen !!!

(PAUSE)

PEDERSEN: Jeg spurgte: Hvad siger De så Madsen ?

MADSEN: ..... hvorfor var jeg ikke nævnt ?

PEDERSEN: Hvad mener De ?

MADSEN: "Oplysningerne bedes givet til postmester Juhl-Pedersen på Juleposthuset "!!! - Hvorfor ikke "til postmester Juhl-Pedersen **OG** overassistent Madsen" ?

PEDERSEN: Nej - hvad er nu det her for noget pjat, Madsen ?

MADSEN: Det er første gang, jeg er i radioen. Og så bli'r jeg ikke engang nævnt !!

PEDERSEN: .... Jamen, det var jo, fordi .... jeg selv ville ta' hele skylden .

MADSEN: Det var pænt af Dem. Så forstår jeg det godt.

PEDERSEN: Hvad skal vi gøre ?

MADSEN: Tja - nu må vi jo bare vente. - Åh, hvordan **kunne** det dog ske. - Jeg passede sådan på. - Hvor er jeg dog en idiot .

PEDERSEN: Ikke så stor idiot som mig, Madsen.

MADSEN: Nej, men alligevel.

**IDIOT-SANGEN**

(MEL. POST-EFFEKTIVITETSSANGEN)

JULEPOSTHUSET afs.7 - side 4

BEGGE: Det er  
let at miste modet,  
for vi to har jord i ho'det,  
og man føler sig så fjantet, flov og fjoget.  
Når vi  
to fra post-etaten  
går og træder i spinaten,  
må det vær', fordi vi to har knald i låget.

PEDERSEN: Vi er  
flove ved at være  
dem med aller-blødest pære.  
Vi har ellers prøv't at gøre vores bedste.

MADSEN: Men nu  
håber vi, vi finder  
de der breve, der forsvinder,  
så'n så juleglædens indtog bli'r det næste -

PEDERSEN: og så julen bli'r, så man kan julefeste.

BEGGE: Men som alting nu er fat,  
er vi både skak og mat,  
og vi frygter faktisk, at  
det bli'r småt med flyv'nde kane-turs-piloter,  
fordi vi er nogle store idioter.

(POSTHUSDØREN KLEMTER )

MADSEN: Den ringer, Postmester !

PEDERSEN: Nu skal jeg ta' den, Madsen .

MADSEN: (HVISKER) Jamen, postmester ...

PEDERSEN: (LØFTER RØRET AF)

Hallo, det er Juleposthuset. - Postmester Pedersen her. ....halloooo ....  
halloooooo ...det var mærkeligt, Madsen. - Der er ikke nogen.

MADSEN: (HVISKER) Nej, det er jo det, jeg prøver at sige: Det var døren, der ringede.

PEDERSEN: Umuligt ! - En dør kan ikke ring....

MADSEN: (HVISKER) Jo - der er kunder i posthuset.

PEDERSEN: (HVISKER) Det er nok en, der skal ha' sendt et brev.

SLADDERVORN: Goddag, goddag, goddag, goddag !

- PEDERSEN: (HVISKER) Det er fru Sladdervorn !
- MADSEN: (HVISKER) Hun kommer hele tiden med kamille-the, fordi hun tror, vi har dårlig hals.
- PEDERSEN: (HVISKER) Nå ja, fordi vi hvisker !
- SLADDERVORN: Hvor er De henne ? - Hallo. - Jeg har dejlig the til tørre halse !
- MADSEN: (HVISKER) Hvad skal vi gøre . Jeg hader det sprøjt !
- PEDERSEN: (HVISKER) Lad mig, Madsen ! -  
(TALER RET HØJT)  
Goddag, fru Sladdervorn ! - De kan rigtignok tro, vi er blevet raske.
- SLADDERVORN: Jamen dog - det må jeg sige. Det var dog en flot og kraftig stemme.
- PEDERSEN: Tak skal De ha' !
- SLADDERVORN: Altså i forhold til, da De var syg. - Hvad med Madsen ? - Er han også blevet rask - for jeg har masser af kamillethe....
- PEDERSEN: Madsen ....ja sådan ligefrem **helt** rask er han vel næp.....
- MADSEN: (RÅBER) - Jeg har det ualmindelig fint og flot, fru Sladdervorn. HA - HA -HAAAA !! Ikke spor af hæshed tilbage. - Deres kamille-the har virket !
- SLADDERVORN: Tror De ? - Jamen så løber jeg ig.....  
(TELEFONEN RINGER)
- MADSEN: (HVISKER) Nu **ER** det telefonen.
- PEDERSEN: (HVISKER) Jeg ta'r den.
- SLADDERVORN: Hov - hvad var det ? - De har jo fået tilbagefald !
- MADSEN: Nej, nej, nej, nej ! - Vi har fået ...nu er den der igen.
- PEDERSEN: (HVISKER) Juleposthuset - det er postmester Juhl-Pedersen.
- SLADDERVORN: Hvad er det de taler om ? - Jeg er så nysgerrig !

- PEDERSEN: (HVISKER) Brevene ? - Eller hvad siger De ?.... Prøv at sige det langsomt !...
- SLADDERVORN: Nej!!! - jeg bli'r mere og mere nysgerrig.  
MADSEN: Det er ikke noget.
- SLADDERVORN: Jeg kan mærke nysgerrigheden **bruse** op gennem mig. Oh !  
Oooooohhh - hvor bli'r jeg dog nysgerrig . Nysgerrig, nysgerrig, nysgerrig !
- PEDERSEN: Lige et øjeblik. - (HVISKER) Madsen - det er vist udenlandsk. Jeg kan ikke forstå en stavelse.
- SLADDERVORN: Vaffornoget ? Hvad ? Hvad er det for noget ?
- PEDERSEN: (HVISKER) Men det **er** noget med brevene. Vil De prøve ?
- MADSEN: (HVISKER) Jeg skal gøre mit bedste .
- SLADDERVORN: Breve ? - Vaffornogle breve ?
- MADSEN: (HVISKER) Overassistent Madsen - hvad drejer det sig vedrørende ?
- SLADDERVORN: Hva' ? - Vaffornogle breve ?
- PEDERSEN: Øh...hvad kan jeg så hjælpe Dem med, fru Sladdervorn ?
- SLADDERVORN: SSSssshh - jeg vil høre, hvad Madsen siger. Jeg er så nysgerrig, så nysgerrig. - Hvad er det for nogle breve ?
- PEDERSEN: Det errrr ...det er kamille-thes-breve.
- SLADDERVORN: Hvad er det ?
- PEDERSEN: Breve med kamille-the. - Madsen er jo syg , og vi prøver at ringe efter nogle kamille-thes-breve.
- SLADDERVORN: Jamen, jeg har jo kamille-the her. Lavet på de rene friske kamille-blomster ?
- PEDERSEN: Jamen, det **skal** være i breve .
- SLADDERVORN: Hvorfor dog det ?
- PEDERSEN: Jamen fru Sladdervorn ! - Det her er jo et posthus ! - Vi foretrækker breve !

JULEPOSTHUSET afs.7 - side 7

SLADDERVORN: ....Nå ja - det er da klart. Hvor er jeg dog en idiot.

PEDERSEN: Nej - **det** er Madsen og mig .

SLADDERVORN: Undskyld, det vidste jeg ikke ! - Jeg løber straks afsted efter nogle kamille-thes-breve. Stol på mig. - Jeg er straks tilbage.  
(KLEMTEN FRA POSTHUSDØR)

MADSEN: ...og en røtjes og en gaddis. - Farvel !

(TLF RØR LÆGGES PÅ)

PEDERSEN: Hvem var det så, Madsen ?

MADSEN: Det var fra Bornholm. - Fra Nexø. - Der er en, der har set brevene !!!

### K E N D I N G

