

## JULEPOSTHuset

12. december

'''  
—



(CLS POSTHUS)

(MEL. POSTEFFEKTIVITETSSANGEN)

MADSEN: Her' en  
sikker mand på pladsen,  
for her sidder postmand Madsen,  
for at passe godt på julepostens breve.  
Jeg har  
falkeblik herinde,  
så'n så intet kan forsvinde. -  
Der er check på.....

(POSTHUSDØR KLEMTER)

PEDERSEN: Madsen ! Så er det nu, Madsen !

MADSEN: Postmester Pedersen ! - Der er ikke forsvundet så meget som ét brev !

PEDERSEN: Nej, ikke endnu, men jeg har....

MADSEN: Hvad er det for en pakke , de har i hånden ?

PEDERSEN: Hva' ? - Nå, det er en julegave ovre fra stormagasinet . - Men Madsen ,  
jeg har...

MADSEN: Nej, Pedersen, det er virkelig alt for meget.

PEDERSEN: Det er ikke til Dem, Madsen. Men lige nu....

MADSEN: Hvem er den dog så til ?

PEDERSEN: Ja, den er till - ja, den kan være til fru Sladdervorn. - Men vi har.....

JULEPOSTHUSET afs. 12 -side 2

MADSEN: (SÅRET) - Nå !!!

PEDERSEN: MADSEN !!!!! -

MADSEN: Ja hr postmester.

PEDERSEN: Jeg har fundet tyven !

MADSEN: Hvad siger De ? - De har da vel ikke ...

PEDERSEN: Jo !

MADSEN: Ham der stjæler julemandens breve ?

PEDERSEN: Helt sikkert. - De havde ret i Deres mistanke Madsen .

MADSEN: Var det ham snyde-julemanden fra stormagasinet ?

PEDERSEN: Jeg skyggede ham hele vejen fra stormagasinet. Gennem gaderne - det var svært, Madsen.

MADSEN: De må ha' været meget dygtig, postmester.

PEDERSEN: Nej - jeg gjorde bare mit bedste. - Og nu, Madsen -lige nu - så jeg ham snige sig ind ad bagindgangen til juleposthuset !!!

MADSEN: Hva' - VORES Juleposthus.

PEDERSEN: Der er jo ikke andre. Vi er det eneste. - Og NU lister vi os ind og nupper kalorius på fersk gerning !

MADSEN: Med det VUPS !

PEDERSEN: Det kan De tro ! - Men vi må være meget forsigtige - måske er han farlig !!

MADSEN: Så sku' vi måske hellere ringe til poli....

PEDERSEN: MADSEN !!! - Så stormer vi ! - Er De klar ?

MADSEN: Jooo - men hvorfor bli'r De ved med at ha' den pakke i hånden ?

PEDERSEN: Pakke - nåh. Forglemmelse - den lægger vi her. - Og så sprænger vi døren til baglokalet. - Madsen ! Vi ta'r tilløb . - Kom ! - Er De på mærkerne ?

JULEPOSTHUSET afs. 12 -side 3

- MADSEN:                Nej, for de klæber sådan...
- PEDERSEN:             På Deres pladser - færdige .....
- BEGGE:                 (BRØLER SOM HELE JÆGERKORPSET)
- (TRÆDØR SPRÆNGES)
- PEDERSEN:             I postvæsenets navn ! - De er fanget !
- MADSEN:                Med det VUPS !
- PEDERSEN:             Ti stille, Madsen ! - Det havde De nok ikke regnet med, hva' ! - Men postvæsenet er ikke sådan at slikke kuverter med !
- STUDENT:              Jeg fik et helt chok - hvad er der dog galt ?
- PEDERSEN:             Ikke spille uskyldig ! - De står jo der med sækken i hånden !
- MADSEN:                Vi er vidner !
- PEDERSEN:             Hvor er De andre ?
- STUDENT:              Jeg er alene.
- PEDERSEN:             Hvor er de andre **sække** ?
- STUDENT:              Tjaa - dem har jeg indleveret forlængst. - Og så skal jeg videre og hente nogle flere efter denne her .
- PEDERSEN:             A-bab-bab-bab-bab! - De skal ikke noget som helst !
- MADSEN:                Nej !
- PEDERSEN:             Ti stille, Madsen ! - Hvor er julemandens breve ?
- STUDENT:              Og det spø'r De mig om ? - De må da selv være den første til at.....
- PEDERSEN:             De har stjålet julemandens breve ! - Og vi vil vide, hvor de er !
- MADSEN:                Brevene !
- PEDERSEN:             Ti stille, Madsen.
- STUDENT:              Hvad er det, De siger ? - Jeg har da ikke stjålet nogensomhelst bre.....
- PEDERSEN:             Å-hå-hå-håv ! - Hvad er det De står med i hånden, hva' ?

JULEPOSTHUSET afs. 12 -side 4

- STUDENT: Mener De sækken her ?
- PEDERSEN: "Mener De sækken her". - Selvfølgelig mener jeg sækken .
- STUDENT: Jamen, det er jo vasketøj .
- PEDERSEN: Vasketøj !?! - Kan De bevise det ?
- STUDENT: Ja, De kan jo selv se efter.
- PEDERSEN: Jamen hør - det er jo ikke en postsæk.
- STUDENT: Nej - det er en vasketøjssæk. Jeg kommer fra "Dampvaskeriet Kvitte-Hvidt". - Vi plejer altid at hente posthusets vasketøj.
- MADSEN: Sækken er fyldt med snavsede håndklæder, postmester.
- PEDERSEN: Jamen.....De er jo julemand....jeg mener...jeg har selv fulgt dem hele vejen fra stormagasinet...
- STUDENT: Altså - jeg er studerende. Og har fast halvdagsjob med at hente og bringe tøj for vaskeriet. - For at tjene til studierne. Og så i december er jeg julemand for at tjene ekstra.
- PEDERSEN: Er det Dem, der plejer at komme her ? - Jeg synes ikke jeg kan kende Dem.
- STUDENT: Det er på grund af nissetøjet og skægget. Jeg ku' ikke nå at klæ' om.
- PEDERSEN: ..... jeg tror, vi skylder Dem en undskyldning.
- STUDENT: Hvad er der dog galt - kan jeg hjælpe med noget ?
- PEDERSEN: Næ tak - vi vil helst ikke forklare. - Nu skal jeg åbne døren for Dem.
- STUDENT: Helst ikke på samme måde som før, vel. - Jeg blev så forskrækket.
- MADSEN: Det er også for dyrt i døre.
- PEDERSEN: De kan gå ud ad hoveddøren. - Det er denne vej - ind gennem kontoret.
- STUDENT: Her er hyggeligt .
- PEDERSEN: Tak skal De ha' !
- STUDENT: Og der ligger allerede en julegave, hva' . - Jeg kan kende indpakningspapiret. Det er fra stormagasinet, ikke.

PEDERSEN: ..æh jo ...det var en fejltagel....

MADSEN: Det er til fru Sladdervorn.

STUDENT: Aha ! - Nå, men ...rigtig god jul !

PEDERSEN: Tak - og rigtig god vask !

(POSTHUSDØR KLEMTER)

MADSEN: Det var en værre en, postmester.

PEDERSEN: Det er forfærdeligt, Pedersen. Jeg tror aldrig, jeg har gjort noget så dumt !

MADSEN: Det var min ide - det med stormagasins-nissen.

PEDERSEN: Ja - De er en idiot, Madsen !

MADSEN: Undskyld ...

PEDERSEN: Er De klar over, at vi nu igen står på fuldstændig bar bund. - Vi må tænke forfra - helt forfra.  
Jeg tror, snart ikke jeg orker mere.

MADSEN: Det hele er min skyld, postmester.

PEDERSEN: Nej, Madsen. - Det må De ikke sige. - De har bare været dum - og jeg har været dummere .

### **IDIOT-SANGEN**

(MEL. POST-EFFEKTIVITETSSANGEN)

BEGGE: Det er  
let at miste modet,  
for vi to har jord i ho'det,  
og man føler sig så fjantet, flov og fjoget.  
Når vi  
to fra post-etaten  
går og træder i spinaten,  
må det vær', fordi vi to har knald i låget.

PEDERSEN: Vi er  
flove ved at være

- dem med aller-blødest pære.  
Vi har ellers prøv't at gøre vores bedste.
- MADSEN: Men nu  
må vi ta' os sammen,  
så vi overvinder skammen,  
der er ved at bli' for meget for os begge -  
BEGGE: hvis vi ikke finder julemandens sække !
- PEDERSEN: Men som alting nu er fat,  
MADSEN: er vi både skak og mat,  
PEDERSEN: og vi frygter faktisk, at  
MADSEN: vi nok aldrig finder julebrevs-depoter,  
fordi vi er nogle store idioter.
- PEDERSEN: Men vi må blive ved alligevel. Selv de største fjolser skal gøre deres  
pligt. Vi gi'r **aldrig** op -om det så er den eneste udvej !
- MADSEN: Vi bli'r på vores post !
- PEDERSEN: Ja, Madsen - hvis vi kan finde den !  
Vi må tænke helt, helt forfra !
- (POSTHUSDØR KLEMTER)
- SLADDERVORN: Hallooooo !
- MADSEN: (HVISKER) Du store stempelpude - det er fru Sladdervorn.
- PEDERSEN: (HVISKER) Åh nej - jeg kan ikke holde til mere. Jeg lader, som om  
jeg sover. - Hold hende hen med sladder.
- MADSEN: (HVISKER) Ja - og vorn !
- SLADDERVORN: Sig mig er her ikke nogen ?
- MADSEN: Her fru Sladdervorn. - Jeg var lige ude bagved.
- SLADDERVORN: Jeg har et nyt brev til julemanden - det ville jeg gerne indlevere. - Det  
er fra min nevø....
- MADSEN: Det var dog en masse nevøer, De har !
- SLADDERVORN: ....ja - ikke sandt ...  
Hør - ligger der allerede julegaver. Det var dog en yndig pakke!
- MADSEN: Ja, det er til Dem ! - Den er fra postmester Pedersen.
- PEDERSEN: (HVISKER) Madsen ! La' vær' , Madsen !

SLADDERVORN: Jamen, det var da vist postmesteren selv.

MADSEN: Nej, postmester Pedersen sover. Han må ikke forstyrres.

SLADDERVORN: Tænk, at han har købt julegave til mig ! -Eller tror De, at det måske ikke er en julegave - men en ganske almindelig gave ?

MADSEN: Det kan godt være - hvorfor det ?

SLADDERVORN: Jo, for hvis det er en almindelig gave, så må jeg åbne den med det samme. Men hvis det er en julegave, så er jeg nødt til at vente til juleaften. - Og jeg er alt for nysgerrig til at vente så længe. Jeg har ikke sind til det.

MADSEN: Nå, men så er det nok en almindelig gave.

SLADDERVORN: Tror De ? - Så åbner jeg den med det samme.

PEDERSEN: Nu kan der ikke ske mere forfærdeligt.

SLADDERVORN: Nå - De er vågnet. Hvor er det dog sødt af Dem.

(UDPAKNINGSPAPIR-LYDE)

Jeg er netop ved at pakke ud. Jeg er så spændt, så spændt. - Det er fordi jeg er så nysgerrig .- Så !

.....  
.....

MADSEN: Hvad i al verden er det ?

SLADDERVORN: Jamen Pedersen.....jeg bli'r jo helt ... og rødmer..... De er jo en rigtig hjerteknuser ... en rød BH !!! - Sådan en har jeg altid ønsket mig .... at få foræret .... af en mand.

Undskyld - jeg er så rørt, at jeg må trække mig tilbage - og komme mig. Tusind tak . - De er en ... De er en ... tak .....Peter ....

(POSTHUSDØR KLEMTER)

MADSEN: Hvorfor har De dog købt undertøj til fru Sladdervorn ?

PEDERSEN: Jeg har det ikke så godt, Madsen !

**K E N D I N G**

JULEPOSTHUSET afs. 12 -side 8

