

JULEPOSTHUSET

19. december

'''
—



(CLS NATUR m. FUGLESANG ETC.)

(LYD FRA SKRABENDE KÆDEKASSE PÅ CYKEL)

PEDERSEN: Så er vi her , Madsen ! - De kan godt bremse nu .

MADSEN: ...Hr Postmester - jeg er bange for, at bremsene ikke virker !

PEDERSEN: Nå - ja, det sagde denne forbryder ... Kaj .. godt nok noget om !

(FÆRDELSUHELD : CYKEL BRASER IND I SKARNKASSER)

MADSEN: Kaj havde ret !

PEDERSEN: Pyt med det Madsen ! - Nu er vi her. - Kan De se den store røde bygning med alle de små haver ?

MADSEN: Ja - det er jo den, vi er kørt ind i !

PEDERSEN: Det er hvilehjemmet for pensionerede postfunktionærer. - Hvilehjemmet "POSTE RESTANTE". Og her bor så min forgænger på Juleposthuset: Pensioneret postmester Morsebæk.

MADSEN: Ham har jeg altid gerne villet møde !

PEDERSEN: Nu kommer De til det . - Han kan huske, dengang man brugte kurèr !

MADSEN: Skal vi ind her ?

PEDERSEN: Det kan De tro !

(CLS ALDERDOMSHJEM - ELLER BARE: INDENDØRS)

MADSEN: Hvilken vej skal vi så ?

PEDERSEN: Ja, det ved jeg ikke

KVINDE: Er der noget jeg kan hjælpe de herrer med ?

PEDERSEN: ...vaba...jo...Goddag, Jeg er postmester Juhl-....

KVINDE: De kan da umuligt være pensioneret endnu ? - Det er alt for tidligt for Dem at komme stikkende her !

PEDERSEN: Jeg er kun på besøg. Jeg skulle besøge

KVINDE: Hvem skal De besøge ?

PEDERSEN: Jeg skulle besøge pensioneret postmester Morsebæk.

KVINDE: Gamle Morsebæk ! - Det er lige ind ad døren bag ved statuen af Poul Godske .

PEDERSEN: Mange tak. - Kom Madsen !

(DER BANKES PÅ DØR)

MADSEN: Måske er han ikke hjemme ?

PEDERSEN: Vi prøver igen. - Vil De , Madsen ?

(DER BANKES PÅ DØR)

MADSEN: Måske hører han ikke så godt. Han må jo være en ældre herre .

PEDERSEN: Vi prøver forsigtigt at gå ind så. - Døren er ikke låst

(CLS GRADVIST TIL STILLE STUE (DEN EVINDELIGE UR-
TIKKEN ?)

MORSEBÆK: (MEL.: POSTEFFEKTIVITETSSANGEN)

Ak, jeg
tænker tit tilbage
på de gode gamle dage -

dengang posten blev sorteret ud'n maskine.
Tænk på
juleposthusånden,
da vi hver for sig med hånden
stempeld' brevene, så de blev rigtigt fine !

Dengang
postens gæve gutter
gik på flade konvolutter
rundt til husene, hvor de blev budt på kaffe,
som vi
drak af underkoppen
eller li' fra termo-proppen !
Postbud nu om dage ville blive paffe !
Hvis de vidste, hvad vi dengang kunne skaffe !
Men det' godt, man ved, hvordan
man får sendt alt det, man kan
til den gamle julemand.
Som nok sidder midt i snedriver og driver,
mens han ler og læser brevene, vi skriver.

PEDERSEN: Postmester Morsebæk ! - Hallo !

MORSEBÆK: Næ ! - Besøg ! Goddag og rigtigt hjerteligt velkommen. - Og glædelig jul !

PEDERSEN: Tak, postmester Morsebæk, men

MORSEBÆK: Og hvem er De så ?

PEDERSEN: Ja, min assistent her det er...

MADSEN: Jeg er overassistent Madsen !

PEDERSEN: Og jeg selv er så postmester Juhl-Petersen !
Vi er begge fra Juleposthuset !

MORSEBÆK: Fra JULEPOSTHUSET ! Det var sandelig en både god og glædelig overraskelse. Mit gamle Juleposthus ! - Fortæl mig straks, hvordan det står til med det kære gamle hus !

PEDERSEN: Jo, ser De, postmester Morsebæk, vi ville jo så gerne ha' , at det hele skulle gå lige så godt som i Deres tid, ikke sandt Madsen

MADSEN: Jo - så derfor har vi også været meget omhyggelige.

JULEPOSTHUSET afs. 19 side 4

- PEDERSEN: Dét har vi ! - Men nu er det desværre ikke l....
- MORSEBÆK: Åhhh, jeg kan huske, når den glade julepost strømmede ind, og vi stemplede og sang Hør - I synger da stadig post-effektivitetssangen, når I stempler brevene ?
- PEDERSEN: Selvfølgelig - det hører sig jo til.
- MADSEN: Der er bare det meget beklagelige.....
- PEDERSEN: Jeg skal nok forklare det, Madsen .
- MADSEN: Tak, postmester !
- PEDERSEN: Ser De - vi har et problem.....
- MORSEBÆK: Åh ja - det kan jeg huske. Det havde jeg også tit. Det hører tjenesten til. Men problemer var til for at blive løst - og vi løste dem !
- PEDERSEN: Ja - det gør vi sådan set ikke
- MORSEBÆK: Va'be'ha'r ???
- PEDERSEN: ..æh nej...
- MADSEN: Men vi **har** prøvet !!!
- PEDERSEN: Ja. I 19 dage - og nu kommer vi for at spørge Dem til råds.
- MORSEBÆK: Hør - det var ikke så godt. Jeg er ikke glad for at høre dårligt nyt. - Det har jeg aldrig været. Fortæl !
- PEDERSEN: Det er....det er brevene til julemanden....
- MORSEBÆK: Ja, hvad med dem ?
- PEDERSEN:de er ...de er blevet VÆK !!
- MORSEBÆK: HVAD SIGER DE ?
- MADSEN: Pedersen sagde, at de var blevet væk .
- PEDERSEN: Vi gør helt, som vi skal. Lægger brevene i store sække inde i det specielle rum til julemandens sække. - Vi lukker døren forsvarligt. - Og når vi så kommer derind igen - så er sækkene væk !
- MADSEN: Helt og aldeles væk !

JULEPOSTHUSET afs. 19 side 5

PEDERSEN: Og vi kan ikke finde dem !

MADSEN: Fordi de jo er forsvundet !

PEDERSEN: Hvad skal vi gøre ?

MORSEBÆK: HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAetc.
(MORSEBÆK LER VIDERE UNDER DET FLG.)

MADSEN: Hør det var da noget underligt noget...

PEDERSEN: Det er da ikke særligt morsomt !

MADSEN: Nej ! - Det er en katastrofe !

PEDERSEN: Det kan De ikke være bekendt - det hele er ganske forfærdeligt !

MADSEN: (LAVT) Postmester ! - Jeg er bange for, at det ikke nytter noget.

PEDERSEN: (LAVT) Hvorfor det ?

MADSEN: (LAVT) Jeg tror, gamle postmester Morsebæk er blevet **for** gammel !

PEDERSEN: (LAVT)Jeg tror desværre, De har ret , Madsen.
(HØJT) Nå men det var hyggeligt ! Glædelig jul ! Og undskyld forstyrrelsen ...

MORSEBÆK: ...HAHAhahaaaa....næ hov ! - Hvor skal I hen ?

PEDERSEN: Vi skal ud og finde vi må bare videre .

MORSEBÆK: Hør nu her - har I løbet rundt i 19 dage og ledt efter julemandens breve ?

PEDERSEN: Ja !

MADSEN: Fordi de jo hele tiden forsvandt !

PEDERSEN: Fra postsækkrummet, ja !

MORSEBÆK: Jamen, det er jo det, de skal !

PEDERSEN: Hvad siger De ?

MORSEBÆK: Ja ! Postsækkene skal forsvinde fra det rum. Det er derfor, vi stiller dem derind !

PEDERSEN: **SKAL** de forsvinde fra postsækkrummet ???

MORSEBÆK: Selvfølgelig ! - Prøv nu at tænke Dem om .
PEDERSEN: Det har jeg gjort !

MADSEN: Det er rigtigt ! Jeg har selv set det !

PEDERSEN: Ti stille Madsen !

MORSEBÆK: Sig mig min gode postmester - Hvor bor julemanden ?

PEDERSEN: På Grønland !

MORSEBÆK: Jo - men **hvor** på Grønland ?

PEDERSEN: Det ved jeg ikke .

MORSEBÆK: Nej vel. - Det er der ingen, der ved. - **UNDTAGEN** hvem tror De ?

PEDERSEN: ...julemanden selv.....

MORSEBÆK: ...**OG**.... ?

PEDERSEN:æh.....

MADSEN: Nisserne !

PEDERSEN: Ti stille, Madsen !

MORSEBÆK: Nej, postmester Pedersen ! - Deres assistent har ret ! - Nisserne kommer og henter sækkene med breve til julemanden. Og **DE** sørger så for, at brevene når op til ham !

PEDERSEN: Hvad siger De ? - Er det nisserne , der har stjålet brevene ?

MORSEBÆK: Ikke stjålet ! - HENTET ! - Det er det, de skal ! De breve, som De tror, er blevet væk, er forlængst nået op til julemanden i Grønland. De er blevet bragt derop af alle hans trofaste nisser !

MADSEN: Du store stempelpude ! - Så er det derfor, vi ikke har kunnet fange dem.

PEDERSEN: Ja, fordi nisserne jo kan gøre sig usynlige . - Jamen, så er brevene jo slet ikke væk ! - Når de ikke er der, er det jo, fordi de er der.- Dér, hvor de skal være.

Eller rettere: De er slet ikke væk - de er der bare ikkeNej, nu er jeg helt forvirret !

MADSEN: Hvor vi dog været dumme, Pedersen !

PEDERSEN: Ja, Madsen. Især mig.

MORSEBÆK: Overhovedet ikke ! - Der er jo ikke sket noget forkert. - De har gjort nøjagtigt, hvad de skulle. Og brevene er kommet derhen, hvor **de** skulle. - Alt er i den skønneste orden .
I har bare fået løbet lidt rundt - det er der ikke noget galt i .

PEDERSEN: Næææ - motion er jo godt ! - Både for postmestre ..

MADSEN: og for overassistenter !

PEDERSEN: Jeg føler mig meget, meget glad nu, Madsen .

MADSEN: Det gør jeg også, Pedersen !

MORSEBÆK: Og jeg har aldrig følt mig så opkvikket - siden i morges.

PEDERSEN: Nu tager Madsen og jeg hjem til det hyggelige gamle juleposthus. Og så skal vi to ha' en rigtig god kop kaffe.
Det er sandt, hvem var det de sagde sad og passede posthuset, mens vi er væk ?

MADSEN: Det gør fru Sladdervorn !

PEDERSEN:Gi'r De en kop kaffe, postmester Morsebæk ?

MORSEBÆK: HAHAHAHAHAHAHAHAHAHHA !

SLUTKENDING

