

JULEPOSTHUSET

22. december

'''
—

<u>LYD:</u>		
CLS LUFTHAVN - SØNDRE STRØM.		
CLS CAFETERIA		
CLS POLARKLIMA - UDENDØRS		
Hundeglam		
Løbende trin i sne		
KÆMPEBRAG		

(CLS LUFTHAVN SØNDRE STRØM.)

PEDERSEN: Hvad er det De siger, Madsen ? - Lo man ad Dem ?

MADSEN: Jeg tror nok, at jeg må fastholde, at det var tilfældet, hr postmester. Jeg er meget såret !

PEDERSEN: Det er der ikke noget at sige til, Madsen .

MADSEN: Synes De ikke ?

PEDERSEN: Så absolut nej ! - Fortalte De ikke , at det var vigtigt, at vi fandt ham Christian fra radioen ?

MADSEN: Jo, men

PEDERSEN: Og at vi måtte fortælle ham, at julemanden **havde** fået sine breve, fordi ellers ville Christian forville sig helt og ikke komme hjem til jul ? - Sagde De ikke det, Madsen ?

MADSEN: æh.... næsten - jo .

PEDERSEN: Jamen, hvorfor lo man så ad Dem ?

MADSEN: Fordi jeg spurgte, hvornår toget gik .

PEDERSEN: Og hvad galt skulle der så være i det ? - Man kan dog ikke forvente, at vi skal ha' en togplan på os, når vi først lige er ankommet !

MADSEN: Der er ingen tog i Grønland, hr postmester !

- PEDERSEN: ...vabehar ?
- MADSEN: Ingen tog ! Der er heller ingen skinner !
- PEDERSEN: Jamen dog . - Så spurgte De vel om busser ? Hvornår går bussen ?
- MADSEN: Der er heller ikke busser !
- PEDERSEN: Ingen busser ? - Madsen ! Jeg har set et billede fra.....
- MADSEN: Der er busser i byerne. Ikke **mellem** byerne !
- PEDERSEN: Jamen du store stempelpude ! - Hvordan skal vi så komme mod nord og finde Christian ?
- MADSEN: altså de sagde, at der var **een** måde, vi kunne komme afsted på
- PEDERSEN: Ja...helikopter ?
- MADSEN: Nej, det er for sent. - Ikke flere mod nord , før efter jul.
- PEDERSEN: Jamen, hvad så , Madsen ?
- MADSEN: Ja æh de sagde, at måske det grønlandske **postvæsen** kunne hjælpe os.....
- PEDERSEN: Selvfølgelig ! - Man går aldrig forgæves til en god kollega !
- MADSEN: Det har De ret i postmester. Men
- PEDERSEN: Postvæsenets motto har altid været : HJÆLPSOMHED.
- MADSEN: Det har det, hr postmester !
- PEDERSEN: Og det er vi stolte af, Madsen !
- MADSEN: I hvert forfald !

HJÆLPSOMHEDSSANGEN

(MEL.: POSTEFFEKTIVITETSSANGEN)

Hvis et
postbud er på posten
uden at ku' klare mosten,

må han hente hjælp hos alle dem, han kender.
Hvis han
ikke er ved muffen -
eller hænger lidt med skuffen,
så er posten i sit væsen fyldt med venner.

Hvis nu
uniformen kradser,
og kasketten ikke passer,
og hvis posttasken er ude af balance.
Hvis nu
stemplet står og smækker,
så'n så stempelpuden lækker,
ta'r den gode postmand aldrig nogen chance,
men be'r straks om at få juleassistance.
Han er dybt professionel -
men han er alligevel
altid hjælpsomheden selv !
For i postvæsenet hjælper vi hinanden -
det er derfor vi så sjældent er på spanden.

- PEDERSEN: Det grønlandske postvæsen ! Jamen selvfølgelig ! -De skaffer os garanteret et køretøj.
- MADSEN: Jo, men de sagde, at det var en
- PEDERSEN: Med det VUPS , Madsen ! - Med det VUPS !
- MADSEN: Selvfølgelig, hr postmester !
- PEDERSEN: Jamen, så se da at komme afsted, Madsen . Så går jeg i cafeteriet og sørger for lidt frokost til os.
- MADSEN: Jamen , jeg tror ikke, vi har forstand på det, hr postmester !
- PEDERSEN: Må jeg være her, Madsen ! - Alle har forstand på frokost !
Kom nu afsted, Madsen ! - Er der noget særligt, De vil ha' ?
- MADSEN: (SUK) ...nej tak
- (CLS ÆNDRES LANGSOMT OVER I CAFETERIA)
- PEDERSEN: Må jeg se jeg har en aldeles overfrankeret trang til biksemad ! - Nå
- hvad mon dagens ret er ?
- SERVITRICE: Hvad sku' det være ?

- PEDERSEN: Nå - det var dog nemt ! De taler dansk , kan jeg forstå .
- SERVITRICE: Ja, for jeg er dansker. Men de fleste grønlandere taler såmænd også dansk.
- PEDERSEN: Nå ! - Ja, det gør det jo nemmere. De har vel for øvrigt ikke set en mand, der hedder Christian. Han er fra radioen.
- SERVITRICE: Er det ham, der går rundt med en mikrofon ?
- PEDERSEN: Ja !!!
- SERVITRICE: Nej - ham har jeg ikke set. - Hvad sku' det være ?
- PEDERSEN: Nå.... æh ... jeg havde tænkt mig hvad er dagens ret ?
- SERVITRICE: Måge.
- PEDERSEN: Hva'be'ha'r ?
- SERVITRICE: Måge . - Måge med kartofler og ribsgele.
- PEDERSEN: ...ja... nu havde jeg ikke forestillet mig at jeg sku' spise måge
- SERVITRICE: Det er også sjældent, vi har det .
- PEDERSEN:har De andet ?
- SERVITRICE: Jamen, i hvert fald . -
- PEDERSEN: Hvad ?
- SERVITRICE: Måge.
- PEDERSEN: Næ hov - det sagde De også før !
- SERVITRICE: Jamen - denne her er stegt. - Den før var kogt.
- PEDERSEN: Stegt måge ?
- SERVITRICE: Ja - med kartofler og ribsgele.
- PEDERSEN: ...æh nåer der ... andet ?
- SERVITRICE: Det kan De tro !
- PEDERSEN: Da vel ikke

SERVITRICE: Måge .

PEDERSEN: Aha sprængt ? farseret? ...syltet ?

SERVITRICE: Rå .

PEDERSEN: Rå måge !?

SERVITRICE: Ja. - **Me-en ...**

BEGGE: ... med kartofler og ribsgele !

SERVITRICE: Netop ! - Hvad sku' det så være ?

MADSEN: Så har jeg skaffet køretøjet, hr postmester ! - Havde de så biksemad ?

PEDERSEN: Vi spiser senere, Madsen.

MADSEN: Hva' ? Jeg er sulten !

PEDERSEN: Vi har ikke tid !

MADSEN: Min mave skriger af sult !

PEDERSEN: Pjat, Madsen !

MADSEN: Prøv at lytte til maven.
(SKRIG)
Ku' De høre det ?

PEDERSEN: Det var meget overbevisende.

MADSEN: Jeg er så sulten, at jeg ku' spise en måge !!

SERVITRICE: Stegt, kogt eller rå ?

PEDERSEN: Ud, Madsen ! Ud !
Hvor står det køretøj ?

MADSEN: Udenfor . - Her !

(CLS ÆNDRES TIL POLARNAT)

PEDERSEN: Det er jo stadig bælggravende mørkt . Fandt De ud af, hvornår det bli'r lyst ?

JULEPOSTHUSET afs. 22 side 6

MADSEN: Ja...æh... om en måneds tid !

PEDERSEN: Madsen ! - De er for nem at køre om hjørner med. Hvor er så taxaen ?

MADSEN: Det er ikke en taxa. - Det er den står henne under lygtepælen. - Det er en hundeslæde.

(LIDT HUNDEGLAM KAN KOMME OG GÅ UNDER DET FLG.)

PEDERSEN:er det køretøjet ?

MADSEN: Ja, hr postmester ?

PEDERSEN: Er det det køretøj, vore hjælpsomme grønlandske kolleger har stillet til vores rådighed ?

MADSEN: Ja, de havde ikke andet.

PEDERSEN: Havde de ingen postbiler ?

MADSEN: Jo , men der er ingen veje. Ikke mellem byerne .

PEDERSEN: Ingen veje !?! - Madsen - De er for nem at køre om hjørner med !

MADSEN: Ikke når der ikke er nogen veje !

PEDERSEN: Madsen !- Madsen ! - De bli'r en sten til min pyramide ! - Ved De, hvordan man styrer sådan et apparat ?

MADSEN: Jeg har fået lidt at vide af postmesteren ... altså af postmesteren **heroppe**.

PEDERSEN: Javel så ...

MADSEN: Først sætter De Dem på slæden. ...Sæt Dem nu !

PEDERSEN: (SUK) ...Sådan ?

MADSEN: Ja - nu sidder De godt. Og hvordan er det nu, man starter hundene.

(VOLDSOM HUNDEGLAM)

PEDERSEN: (LIDT VÆK)
Den er startet, Madsen. Stop den ! Få mig af !

MADSEN: Jamen, du store stempelpude ! Jeg kommer postmester - jeg kommer !

(LØBENDE TRIN I SNE)

(FORPUSTET ÅNDE FRA MADSEN)

(HYL FRA PEDERSEN)

PEDERSEN: Madsen ! Få mig af ! Brems, Madsen ! Brems !

MADSEN: Jeg skynder mig jo alt, hvad jeg kan, hr postmester !

PEDERSEN: Hvor sidder bremsen ? - Hvor er den ? - Madsen ! Jeg river ørerne af Dem, hvor er bremsen ?

MADSEN: Spring af hr postmester.

(KÆMPEBRAG . - HUNDESLÆDE MED 10 HUNDE KØRER IND I EN OPSTABLING AF SKARNKASSER)

MADSEN: Nej - Pedersen ! Nej - sig noget hr postmester ! - Det er mig - Madsen ! Sig noget ! - Vil De ikke nok sige noget ?

PEDERSEN: De er en idiot, Madsen !

MADSEN: Undskyld

