

JULEPOSTHUSET

24. december

—

LYD:

CLS ØDEMARK	
CLS BY-ATMOSFÆRE (GRL.-BY !!!!)	
KØRENDE HUNDESLÆDE - inkl. løb i sne	
GRØNLÆNDERKOR m. JULESANG	
BUS, DER KØRER	
SAMMENSTØD (TRAFIK OG HUNDESLÆDE + HUNDE)	
PISKEKNALD	
KANEBJÆLDER	

(CLS ØDEMARK)

(KØRENDE HUNDESLÆDE - inkl. løb i sne)

MADSEN: IW-IW-IW !

PEDERSEN: Madsen !!!

MADSEN: Sludder. - Jeg mener LI-HILI-HILI !

PEDERSEN: Sådan ja ! - Sidde stille og fredeligt på en slæde og lade sig trække gennem den smukke uberørte natur.
Det er smukt, det her , Madsen !

MADSEN: (FORPUSTET) - Det er det, hr postmester !

PEDERSEN: Det giver fred i sindet, ikke sandt, Madsen !

MADSEN: (FORPUSTET) Jo... jo ... på en måde .

PEDERSEN: Jamen, Madsen ! - Sæt Dem dog ned, så kan jeg løbe lidt ved siden af slæden .

MADSEN: Det går sagtens, hr postmester. - Jeg er jo ikke overassistent for ingenting !

PEDERSEN: Det er sandt nok !

(CLS ÆNDRES TIL BY)

Og så ind i byen. - Her ser dejligt ud - og pyntet op til jul , er der.

Hallo, hallo !
Madsen - De skal også vinke igen !

MADSEN: (FORPUSTET) Hallo, hallo .

PEDERSEN: Madsen - jeg ved godt, vi skal finde Christian fra radioen inden jul

MADSEN: Så er det vist ved at være på høje tid !

PEDERSEN: Det er det , ja. Men stop lige ud for butikken der. Vi har jo aldrig før været i en grønlandsk by.

MADSEN: Det har De ret i. - Og hvis Christian ikke er her i byen , så kan vi alligevel ikke nå det inden jul.

PEDERSEN: Sådan noget må De ikke sige, Madsen !

MADSEN: AAAAAAAAAAAAAAAAAA!

(HUNDESLÆDELYD VÆK . - Derfor er der jo nok nogen, der kan vapse sig lidt, hvis I synes)

IGDLOQARFIKSANGEN

(MEL.: POSTEFFEKTIVITETSSANGEN)

MADSEN: Vi er
stoppet for lidt snusen
ud for KNR og Brugsen,
hvor vi ved, de sælger mel og elastikker.

PEDERSEN: Der er
folk, der kommer kør'nde
med en masse sne om ør'ne -
de har hue, anorak og 2 kamikker.

BEGGE: PÅ

MADSEN: De går
ind og julehandler
lidt kanel og nogle mandler -
og de husker både nisseøl og saften.

PEDERSEN: Og man
køber store krukker
fyldt med humle, malt og sukker.
Men det værste, indtil det bli'r juleaften,
er, at tiden den skal gå, til man har haft den.
Så hvis tiden falder lang,
så går børnene i gang

med den første julesang .
Og når børnestemmer klinger gennem frosten,
så bli'r øjenkrogen våd hos 2 fra posten.

(GRØNLÆNDERKOR (HELST BØRNE-!)I BAGGRUNDEN)

PEDERSEN: De øver sig, Madsen .

MADSEN: Børnene ?

PEDERSEN: Ja - hele juleaften går de rundt og synger uden for vinduerne.
Og så kommer de ind, Madsen. Og får en kage ...

MADSEN: Hvilken **slags** kage ?

PEDERSEN: ..det ved jeg ikke. Det er vel lige meget ...

MADSEN: Ikke hvis der nu er en slags, de **ikke** kan li' .

PEDERSEN: Madsen - nu må vi prøve at finde voreshalloo. Undskyld ! -
Undskyld, måtte jeg lige spørge Dem om noget ?

JOHN DANSTRUP: Det kan De rigtig nok tro ! - Jeg er netop til for at oplyse !

MADSEN: Næh - Dem ! - Hvad laver De her ?

PEDERSEN: Har De set Christian fra radioen ?

JOHN DANSTRUP: Det har jeg da rigtig nok. Så jeg tror nok, at jeg så må svare
bekræftende på Deres spørgsmål: Ja !

PEDERSEN: Hvor er han ?

JOHN DANSTRUP: Hvem ?

PEDERSEN: Christian !

JOHN DANSTRUP: Han er kørt ! - I en bus !

PEDERSEN: Der er ikke busser i Grønland .

MADSEN: Jo postmester - i byerne !

JOHN DANSTRUP: Deres assistent har ret ! Og det er godt ! - For hvis han ikke havde ret,
ville jeg jo ha' uret !

PEDERSEN: Hvilken vej ?

JOHN DANSTRUP: Han red den vej !

PEDERSEN: De mener vel "KØRTE den vej" ?

JOHN DANSTRUP: Ja - men jeg har lige set en film !

PEDERSEN: Farvel og god jul !

MADSEN: God jul !

JOHN DANSTRUP: I lige måde ! - Tænk, jeg tror, jeg vil øve mig i at jodle.

(HUNDESLÆDE KØRER)

MADSEN: Dér er bussen , postmester !

PEDERSEN: Madsen ! - Følg den bus !

(BUSLYD KOMMER SNART IND I BILLEDET)

Gi' den gas, Madsen !

(PISKEKNALD)

PEDERSEN: Uhhvwww !

MADSEN: Undskyld....

PEDERSEN: Det gør ikke noget. Den næse er efterhånden følelsesløs . - Og nærmer sig en lille størrelse 43 . - Bare følg bussen, Madsen .

MADSEN: Den er stoppet, tror jeg.

PEDERSEN: Godt ! - Så stop hundene !

MADSEN: AAAAAAAAAA ! - De vil ikke , postmester !

PEDERSEN: Sludder !

MADSEN: AAAAAAAAAAAAA ! - Hjælp mig !

BEGGE: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! - AAAAAAAAAAAAA!

(BRAG SOM NÅR SLÆDE KØRER IND I BUS)

PEDERSEN: Åh Madsen, hvad var nu det for noget ?

MADSEN: De ville ikke stoppe.
CHRISTIAN: Jamen, det er jo postmesteren ! Og overassistent Madsen !

MADSEN: Næ - Christian fra radioen !

PEDERSEN: Fandt De så julemanden ?

CHRISTIAN: Det taler man ikke om.

MADSEN: Nå. - Ja, så er det jo nok ikke udpræget radiostof !

PEDERSEN: Nu skal De høre: Julemanden **har** fået brevene ! - Alt er i den skønneste orden - og De kan netop nå et fly, så De kan komme hjem til jul !

CHRISTIAN: Jamen, jeg har ikke nogen billet !

PEDERSEN: Værsgod ! - De kan få min ! - Og så kan De tage hjem sammen med overassistent Madsen !

MADSEN: Nej postmester ! - Hvis De bli'r - så bli'r jeg også !

PEDERSEN: Nej, Madsen ! Christian kan ikke køre hundeslæden til lufthavnen.

CHRISTIAN: Det tror jeg nu nok. Jeg har prøvet at køre lidt heroppe.

PEDERSEN: Jamen, så kom dog afsted, menneske !

CHRISTIAN: Ja - hvis I virkelig mener det

MADSEN: Det gør vi ! - Sæt Dem på slæden. Sådan ja .

CHRISTIAN: Jamen, jeg kan ikke li' at I skal blive st...

PEDERSEN: Slæden skal afleveres på posthuset i lufthavnen ! Madsen ! Vil De !

MADSEN: IW-IW-IW !!!!

(HUNDESLÆDE STARTER OG KØRER VÆK)

PEDERSEN: Farvel Christian !

MADSEN: Og god jul !

CHRISTIAN: (ALLEREDE LANGT VÆK) God jul ! Og tak !

PEDERSEN: Glimrende, Madsen !

MADSEN: Jomen hvad nu. Jeg ville gerne have været hjem til vores gamle posthus.

PEDERSEN: Ja - og ...trods alt til fru Sladdervorn ...

MADSEN: Hvad skal vi gøre ?

PEDERSEN: Madsen ! - Vi fra postvæsenet er aldrig rådvilde. -Ser De det samme som jeg ?

MADSEN: Ja ! - Men det er jo Ja !

PEDERSEN: Har De prøvet at blaffe, Madsen !

MADSEN: Ja, da jeg var yngre. Men det er ikke så godt at blaffe....

PEDERSEN: Nej - men jeg tror, ham der er go' nok . - Ikke ?

MADSEN: Jo - selvfølgelig !

PEDERSEN: Tommelfingeren, Madsen ! - Frem med tommelfingeren!

JULEMANDEN: (KANEBJÆLDER)
HO HO HO !

PEDERSEN: Pas på , Madsen - rensdyrene skal kunne være der.

MADSEN: Jeg tror, vi kommer hjem til jul, postmester !

PEDERSEN: Det tror jeg også, Madsen. - Hop på !

JULEMANDEN LEVE

(MEL.: JULEMANDENS BREVE)

BEGGE: BEGGE:Nu er det jul -
og der er sne til knæet,
og er du klog - så bli'r du tossegod.

PEDERSEN: Og alle børn -
de glæder sig til træet -
men også lidt til det ved træets fod.

MADSEN: Når det er jul,
så kommer julemanden
med sine rensdyr - som man har fortalt.

PEDERSEN: Han håber menn'-

sker passer på hinanden -
og at vort skorstensrør ej er for smalt.

BEGGE: Nu er det jul !

MADSEN: Det er tiden, hvor man tør at
spise risengrød med smørklat.

PEDERSEN: Der' en masse mælk og mel -
der er kager og kanel.

MADSEN:MADSEN: Der er mætte, fyldte maver,
der skal knurre lidt i fred -

PEDERSEN: og helst ingen julegaver,
som man intet mener med.

BEGGE: Både gæster, gås og værter
står i lys fra julekærter,
for det' bedst, at julens hjerter
er hos os, der osse er der.

PEDERSEN: Det er jul !

BEGGE: Ja, det er jul,
vi glemmer alt postyret
om langtidsstegning, gaver, fisk og fugl -
og håber på et
glimt af eventyret,
der gør det til en rigtig glæd'lig jul.

PEDERSEN: Glædelig jul, Madsen !

MADSEN: I lige måde, postmester !

JULEMANDEN: HO HO HO !!!
(SLUT. - DERFOR AF HENSYN TIL JESPER:
INGEN GRAFIK !)