

## JULEPOSTHUSET

23. december

'''  
—



(CLS POLARNAT I ØDEMARK)

(LYD AF KØRENDE **HUNDESLÆDE**)

(DUMPE HYL FRA MADSEN HØRES FJERNT)

PEDERSEN: Jeg er meget skuffet, Madsen ! - Det eneste det grønlandske postvæsen kunne hjælpe sine danske kolleger med var en samling brædder, som en flok gale køtere slæber afsted med. !  
Jeg **er** skuffet, Madsen ! Og jeg fristes til at mene, at det er med rette !  
Hvis vi da ikke havde været nødt til at finde ham Christian fra radioen !  
Midt i Grønland ! I is og sne !  
Nå - men nu går det da i hvert fald mod nord !  
Madsen ! - Madsen ? - Madsen , hvor er De blevet af, Madsen ?  
....Ja, for De **er** da vel blevet a' - ikke sandt, Madsen ???....  
Hallooooo .... Madsen ?

(HYLENE ER BLEVET STÆRKERE OG STÆRKERE)

MADSEN: Her , hr postm...puuuh....

PEDERSEN: Hva' ? - Hvor er De, Madsen ?

MADSEN: Her ! - Under slæden hr postmester ! - Ville De ikke lige hjælpe mig op ?

PEDERSEN: Hvordan det ?

MADSEN: Stands hundene !

PEDERSEN: Det kan jeg ikke, Madsen ! -Der er ikke nogen bremse !

MADSEN: Giv mig Deres hånd ! - Tak .....nej hiv !!

(PRUST STØN)

Tak, skal De ha' postmester. Det var meget ubehageligt .

PEDERSEN: Hvad skete der dog ?

MADSEN: Så De det ikke ?

PEDERSEN: Desværre nej, Madsen. - Jeg var optaget af lidt mismod !

MADSEN: Jo altså hundene var blevet viklet ind i deres skagler, og da vi så stoppede, prøvede jeg at gå ind imellem dem og vikle ud.

PEDERSEN: Og hvad så ?

MADSEN: Så løb de .

PEDERSEN: Næh !

MADSEN: Jo ! - Og jeg blev kørt over af min egen slæde. Jeg har ligget neden under i 5 minutter - jeg turde ikke gi' slip !

PEDERSEN: Hvorfor ikke ?

MADSEN: Fordi hvis nu !

PEDERSEN: Nå ja - det kan jeg godt se ! - Jeg synes slædekørslen er lidt skuffende. Ved De, overhovedet hvordan man gør ?

MADSEN: Jeg fik en kort instruktion. Og vi fra posten er jo vant til at klare lidt af hvert .

PEDERSEN: Det har De ret i, Madsen ! - Det havde jeg nær glemt !

### **HUNDESLÆDEKØRSELSSANGEN**

(MEL.: POSTEFFEKTIVITETSSANGEN)

MADSEN: Når først  
hundepisken snerter,  
er det vigtigt, hund'ne er der.  
Ellers ved de ikke, hvornår de skal starte.

PEDERSEN: Jeg har  
også konstateret,

at det bedst bli'r arrangeret,  
når de hunde, der skal ha' en snor i , har det !

MADSEN: Det er  
sådan man skal tøjre !  
PEDERSEN: Hvad nu, hvis man skal til højre ?  
MADSEN: Man si'r "LI-HILI-HILI" til hunde-kæden.  
PEDERSEN: Vil man  
ha' en anden drejen,  
og hvis venstre nu er vejen ?  
MADSEN: Så sig bare "IW-IW-IW" - og oplev glæden  
BEGGE: ved at mærke, man kan styre hundeslæden !  
MADSEN: Og det står os ganske klart,  
hvordan slæden, den får fart.  
PEDERSEN: Men det er nu ikke rart,  
at vi kender "venstre", "højre" som på remse,  
BEGGE: MEN VI ANER IKKE, HVORDAN MAN SKAL BREMSE !!!

(SLÆDE KØRER IND I SNEDYNGE)

PEDERSEN: Madsen - De er en idiot !  
MADSEN: Det er jeg også ked af, postmester !  
PEDERSEN: Men jeg ved godt, det ikke er med vilje !  
MADSEN: Det er en svær opgave. - Jeg har aldrig før prøvet at tale mig til rette  
med 12 hunde.  
PEDERSEN: Det forstår jeg godt.  
MADSEN: Og så er det svært at finde vej, når det er nat hele tiden. Helt til februar  
. .  
PEDERSEN: Det er også noget underligt noget. - Jeg kan ikke forestille mig, at det  
er helt reglementeret !  
MADSEN: Ville De ikke lige hjælpe til , hr postmester ?  
PEDERSEN: Jamen, selvfølgelig, Madsen . - Hvad skal jeg gøre ?  
MADSEN: Ja, hundene er jo helt filtret ind i skaglerne, ikke ....  
PEDERSEN: Jo, det er noget rod !  
MADSEN: Ville De hjælpe mig med at filtrere ud ?

PEDERSEN: Det kan De tro.

(MASEN AD LIB)

Det er meget svært at holde dem fri af hinanden, alle de snore .

MADSEN: Det nytter heller ikke, De har sådan nogle store luffer på .

PEDERSEN: Det er jeg nødt til . Ellers fryser jeg.

MADSEN: Bare et lille øjeblik. - Ellers kan man ikke .

PEDERSEN: (SUK) - Ja, ja, Madsen ! - Jeg lægger dem her. Så prøver vi.

(MASEN AD LIB) (PEDERSEN FRYSER)

MADSEN: Nu er den ved at være der ! - De er dygtig til det her, postmester.

PEDERSEN: Tak, Madsen ! - Så ! - Så klarer De resten , ikke?

MADSEN: Det kan De tro.

PEDERSEN: Hov - den ene luffe er væk !  
Hvor Søren er den blevet af ?

MADSEN: ...æh...jeg er bange for, at jeg godt ved det...

PEDERSEN: Nå ....den er da vel ikke blæst væk ?

MADSEN: ..... æh nej ....

PEDERSEN: Eller faldet i en revne i isen ?

MADSEN: ....æh nej ...

PEDERSEN: Jamen, hvad så ?

MADSEN: ..Jeg så, det lige før. Og jeg ku' ikke nå at gøre noget. - Og jeg ku' ikke li' at sige det til Dem -fordi jeg jo ved, hvor stor pris , De sætter på Deres luffer ...

PEDERSEN: Hvad skete der, Madsen ?

MADSEN: Kan De se den store hvide hund der ?...

PEDERSEN: ... ja - hvad med den ?

- MADSEN: Denøh... den har spist Deres luffe ...
- PEDERSEN: Hvad siger De ?
- MADSEN: Jeg siger ,at den store, hvide ...
- PEDERSEN: Tak - jeg **har** hørt det . - Det var min yndlings-luffe ! - Jeg vil ha' den igen !
- MADSEN: Det kan ikke lade sig gøre. Den er inden i hunden ...
- PEDERSEN: Så venter jeg her, til den kommer ud !
- MADSEN: Vi må videre, postmester. Ellers bli'r kulden farlig !
- PEDERSEN: Jeg har kun een luffe !!!
- MADSEN: Så må De stikke den anden hånd i lommen !  
Sæt Dem nu på den slæde, så kører vi videre !
- PEDERSEN: Jeg bryder mig ikke om den hund !
- MADSEN: Det er bare hundens natur ...
- PEDERSEN: Jeg **bryder** mig ikke om den . - Den har dårlige spisevaner!
- MADSEN: IW-IW-IW-IW !!!  
  
(HUNDEGLAM)  
  
(PISKEKNALD)
- PEDERSEN: Uhwww ! -
- MADSEN: Undskyld !
- PEDERSEN: De må være mere forsigtig med den pisk, Madsen !
- MADSEN: Det var også uheldigt. - Næsen **er** meget ømfindtlig.
- PEDERSEN: De er en idiot, Madsen ! - Og De ser for mange film med "Zorro - Den Sorte Maske" !
- MADSEN: Det skal nok gå altsammen !
- PEDERSEN: Nok gå altsammen ! - Det er noget , De tror Madsen ! - Vi sidder på en samling sammenbundne brædder midt ude i den hvide ødemark, bli'r

trukket af en samling gøende tekstil-spisere, kun med een luffe og med  
rød næse. Dobbelt så stor som ellers.  
Vi aner ikke, hvor vi er - vi kører bare mod nord !  
Det går aldrig, Madsen ! - Vi kan lige så godt gi' op !  
MADSEN: De skal se postmester - vi klarer det hele med det VUPS !

(PISKEKNALD)

PEDERSEN: Uhhvwwwww !

MADSEN: Undskyld ....

### **MISTRØSTIGHEDSSANG**

(MEL.: Som ovenfor)

PEDERSEN: Jeg'r iskold, forgrædt og forkommen -  
min næse er tæt på kollaps !  
Jeg sidder med hånden i lommen -  
min luffe er ædt af en vaps.  
HVORFOR  
sku' luffen forsvinde, mens luffen var ny ?  
HVORFOR  
sku' hunden dog ha' 'n så speciel menu ?

PEDERSEN: Jeg er meget mistrøstig, Madsen !

MADSEN: Pedersen ! Se !

PEDERSEN: Umuligt ! - Jeg mangler en luffe .

MADSEN: Se postmester ! - Lys ! Mod nord !

PEDERSEN: Ja - det er det de kalder nordlys !

MADSEN: Nej, det er hen over isen. Den er næsten blå !

PEDERSEN: Så er det nok blålys !

MADSEN: Det er en by, postmester !

PEDERSEN: En by !!

MADSEN: Ja ! - Det er der , hvor vi skal hen ! - Hvem ved ... måske finder vi  
Christian fra radioen !

PEDERSEN: Næppe, Madsen ! Næppe !

MADSEN: Se nu lidt lyst på det hele, postmester !

PEDERSEN:

Jeg mangler min luffe !

